

**Kerkdiensten:**

6 dec. 9.00 uur  
13 dec. 10.30 uur  
20 dec. 9.00 uur

**Voorganger:**

ds. H.J. Inkelaar  
ds. Ch. Inkelaar  
mw. B. de Waal uit Zegge

**Bijzonderheden:**

2<sup>e</sup> advent; H.A.  
3<sup>e</sup> advent  
4<sup>e</sup> advent

**Ouderling v. dienst:**

mw. B. de Waal  
mw. H. v.d.Vossen  
mw. H. v.d.Leeuw

**Agenda:****Wanneer:**

iedere wo.  
iedere wo.  
ma. 7 dec.  
ma. 7 dec.  
do. 10 dec.  
ma. 14 dec.  
di. 15 dec.  
vr. 18 dec.  
ma. 21 dec.  
di. 22 dec.

**Wat:**

Oecumenisch middaggebed  
Gebedskring  
Moderamenoverleg  
Vergadering diaconie  
Vergadering kerkenraad  
Kring Henri Nouwen  
Leerhuis Nehemia  
1<sup>e</sup> Kerstviering PCOB/ouderensoos  
Bijeenkomst rondom Sela  
2<sup>e</sup> Kerstviering PCOB/ouderensoos

**Tijd:**

12.00 uur  
19.00-20.00 uur  
14.00 uur  
15.00 uur  
20.00 uur  
20.00 uur  
20.00 uur  
14.00-16.00 uur  
19.00 uur  
14.00-16.00 uur

**Waar:**

Basiliëk  
De Pastorije  
De Pastorije  
De Pastorije  
De Pastorije  
De Pastorije  
De Pastorije  
De Pastorije  
De Pastorije  
De Pastorije

**Mededelingen eredienst:**

- Vandaag zullen we, in aangepaste vorm vanwege de coronamaatregelen, met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.
- A.s. vrijdag 11 december is er 's-morgens om 10.00 uur in de Kapel van de Zellebergen samen met onze oudere gemeenteleden ook een Heilig Avondmaalsdienst.

**Als u deze avondmaalsviering wilt bijwonen dan dient u zich in van tevoren aan te melden bij Charlotte Inkelaar of Janny v.d. Kruijk.**

**Overige mededelingen:**

- Bienneke de Waal tel.0165-327537 en Adri van Elteren tel.0165-752669 zijn de beheerders van de Pastorije.
- Fred de Grunt houdt de web-agenda van de kerk en de Pastorije bij:  
mobiel: 06-16815889 of e-mailadres: [fred@grunt.nl](mailto:fred@grunt.nl)
- Deze week kunt u nog kopij inleveren voor de Kerkklok bij de fam. Blok, Marialaan 1, of per e-mail: [nawblok@caiway.net](mailto:nawblok@caiway.net)
- De volgende nieuwsbrief zal uitkomen op zaterdag 20 december 2020. Kopij voor deze nieuwsbrief kunt u tot donderdagavond 19.00 uur inleveren bij de Janny v.d. Kruijk, tel.0165-311912 of per e-mail: [scriba@pkn-oudenbosch.nl](mailto:scriba@pkn-oudenbosch.nl)

**BIJWONEN KERKDIENT OUDENBOSCH**

De diensten vanuit Oudenbosch zijn direct te bekijken en te beluisteren via:

[www.pkn-oudenbosch.nl/diensten/geluidsdienste/video-kerkdienst](http://www.pkn-oudenbosch.nl/diensten/geluidsdienste/video-kerkdienst)

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kunt u zich aanmelden via de links die op de website op de startpagina staan vermeld: Volg hierbij de juiste stappen, vermeld in de handleiding. Als u correct bent aangemeld ontvangt u een bevestigingsmail. Uiterlijk zaterdagavond ontvangt u nogmaals een mail met de uitnodiging voor de kerkdienst. Als u beide mails ontvangen heeft, is er voldoende plaats in de kerk en bent u van harte welkom.

### **Onze voorkeur gaat uit naar aanmelden via één van de links.**

Mocht dit niet lukken dan kunt u zich vóór vrijdagavond 19.00 uur telefonisch aanmelden: bij de scriba: 0165-311912 of door een mail te sturen naar: [scriba@pkn-oudenbosch.nl](mailto:scriba@pkn-oudenbosch.nl)

Bij klachten, hoe gering ook, zoals hoesten, keelpijn, koorts, moet u **thuisblijven!**

Als u zich heeft opgegeven om aanwezig te zijn, maar u kunt toch niet, wilt u het dan doorgeven aan de scriba of de predikant?

Het gebeurt nogal eens dat niet iedereen die zich aangemeld heeft, daadwerkelijk komt. Dat is jammer van de weinig beschikbare plaatsen. Laat het dus even weten, als u er niet bent! Dan kan een ander mogelijk wél komen!

---

### **Nog niet zingen:**

Door een oplettend gemeentelid werden wij gewezen op het feit dat er tijdens de laatste kerkdienst door enkele gemeenteleden zachtjes werd meegezongen. Op zich begrijpelijk, maar niet iedereen voelt zich daar prettig en veilig bij.

Gelukkig gloort er in de verte al wat licht aan het eind van de Coronatunnel, maar ....we zijn er nog niet. Hierbij de oproep om ons te houden aan de regel dat alleen de zangers voorin de kerk decibels geven. Zo doende respecteren we elkaars veiligheid!

---

### **Alle kinderen zijn welkom in de Pastorije in verband met Advent en Kerst.**



#### Graag even opgeven!

Morgen 6 december is de 2<sup>e</sup> zondag, waar we verder gaan met het thema Licht!

Het thema van de zondagen van Advent en Kerst is dit jaar: 'Dicht bij het licht'.

De tijd van Kerst is een tijd van lichtjes. Kaarsjes in huis, lichtjes in (kerst)bomen, kerstversiering in tuinen en op straat. Licht geeft niet alleen gezelligheid en sfeer – in het donker heb je licht echt nodig. Om te kunnen zien. Om je veilig te voelen. Licht is zelfs van levensbelang.

Zonder het licht van de zon is leven niet eens mogelijk. Licht is dus een heel krachtig en aansprekend symbool.

Ook voor kinderen is het licht een bijbels en begrijpelijk beeld waarmee je het goede nieuws van Kerst kunt uitleggen: Gods Zoon is naar de wereld gekomen om licht in de wereld te brengen (Johannes 1).

Tijdens de zondagen voorafgaand aan Kerst gaat het steeds over het licht. In filmpjes zien en horen de kinderen op een bijzondere manier de Bijbelverhalen over het licht van God en van Jezus.

### **Adventskalender op onze website:**

**Petrus**  
Adventskalender

ZA  
05  
DEC

Geen mens kan in de toekomst zien. Hij weet alleen dat ieder mens hetzelfde lot wacht.  
- Prediker 9:1

Open vandaag

## Wie wil er meedoen met de “Rondbrengactie Adventsgroet” van zaterdag 12 december?

Graag willen we met elkaar weer de gemeente rondgaan om iedereen een Adventsgroet te brengen! We willen graag het aantal vrijwilligers uitbreiden, zo mogelijk met jongere gemeenteleden om het aantal te bezoeken adressen per vrijwilliger zo laag mogelijk houden. Zo is er meer tijd om per adres een praatje te maken met de te bezoeken mensen. Zeker zo belangrijk als de brief en de verrassing is de aandacht voor elkaar.

We willen de eerste vrijwilligers (alfabetische volgorde) laten starten in “De Pastorije” zaterdag 12 december vanaf 9.00 uur:  
Als er vrijwilligers zijn die vroeg, juist laat of op een bepaald tijdstip de Kerstboodschap af willen halen in “De Pastorije” dan horen we dat graag van jullie.

**Graag ontvangen we bericht (per emailbericht aan [kerkelijkbureaupknoudenbosch@gmail.com](mailto:kerkelijkbureaupknoudenbosch@gmail.com) of jullie (weer) mee kunnen doen of mogelijk verhinderd zijn uiterlijk maandag 7 december 18.00 uur.**

In de loop van volgende week krijgen jullie nog bericht over het tijdstip dat jullie worden verwacht in “De Pastorije”.

Mocht je na het rondbrengen nog zin hebben in een glaasje warme wijn?

Dan ben je van harte welkom in De Pastorije.

Bij velen is de warme Zweedse glögg van Marius van der Beek al bekend en gewild.

Graag even (bij het afhalen van de Kerstboodschap) aan Marius doorgeven of je na het bezorgen terugkomt voor de wijn, dan weet hij hoeveel hij moet maken.

