

KERKKLOK



Contactblad van de

PROTESTANTSE GEMEENTEN

te

Gastel & Kruisland en Oudenbosch C.A



APRIL / MEI 2024

JAARGANG 59 - NR. 2 - 2023

DIVERSE ADRESSEN

PREDIKANT	: Ds. Ch. Inkelaar-de Mos Fenkelstraat 26, 4731 JB OUDENBOSCH, tel. 0165-312453	
Bijbelwinkel	: Ds. Ch. Inkelaar-de Mos	0165-312453
Kerkblad (redactie)	: Mevr. N.A.W. Blok	0165-313512
Kerkblad (distributie)	: Dhr. A. Berends	0165-315941
Kerckoor	: Dhr. B. van Es	0165-317532

PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUDENBOSCH (0165)

Website	: www.pkn-oudenbosch.nl	-----
Consistorie	: Fenkelstraat 24	314984
De Pastorije	: Fenkelstraat 28	314984
	Beheerder: Mw. G. v.d. Beek	321543
Scriba	: Mevr. J. van der Kruijk	311912
Kerkrentmeesters :	: Mevr. J. van der Kruijk	
Ouderlingen	: Mevr. H. Boom	06-23453336
Diakenen	: Mevr. C. Groothoff	06-20581524
Geluidsdienst	: Dhr. J.P. Snickers	
Crèche	: Mevr. L. Breen	06-21604935
Kindernevendienst	: Mw. B. Maranus	321526
Soos voor ouderen	: Mevr. J. van der Kruijk	311912
Koster	: Mevr. W. Ros	315851
Jeugdraad	: vacant	
Vervoer	: Dhr. A.J. van der Ven	310113
Vertrouwenspersoon	: Ingrid Smolders, ingridsmolders@outlook.com	

PROTESTANTSE GEMEENTE TE GASTEL & KRUISLAND

Website	: www.pkn-gastel-kruisland.nl	
Kindernevendienst	: Mevr. K.M. van Alphen	0165-512935
Scriba	: Mevr. N. Kuijlen	0165-512200
Preses	: Mevr. L. in 't Veld	06-27187352
Kerkrentmeesters	: Mw. K.M. van Alphen	0165-512935
Ouderlingen	: Mevr. W. Welten	06-20547477
Diakenen	: Mevr. J. van Eekelen	06-22776982
Kerkelijk Bureau	: Dhr. P. Slager	0165-512755
Verhuur	: Dhr. K. Brouwers	0165-512564
Contactpersoon kosters	: Mevr. N. Loch	0165-512445
Vertrouwenspersoon	: Baptist Snoek, jbsnoek@outlook.com	

Voor uitgebreide informatie, zie jaarboekje!

-KERKKLOK-

ALGEMEEN

MEDITATIEF

Pasen: een toekomst vol van hoop

In onze tijd is het zeker een uitdaging om de ware betekenis van Pasen vast te houden. Pasen is het meest belangrijke feest. Als Jezus niet was opgestaan, dan zouden we hooguit een Rabbi of een historisch figuur hebben om te gedenken. Maar vanwege Pasen weten we dat we een levende Heer hebben. Hij leefde niet alleen destijds in het land Israel, maar door Zijn opstanding of verrijzenis leeft Hij ook nu.

Het is de moeite waard om in de verschillend evangeliën te lezen over Pasen. Zij schrijven met verschillende accenten. Mattheus vertelt bijvoorbeeld dat de Joden de leugen verspreiden dat zijn vrienden het graf hebben leeggehaald. Mattheus, Marcus, Lukas en Johannes vertellen allemaal over de vrouwen die op de vroege morgen bij het graf komen. Zij worden de eerste getuigen van de opstanding. Heel bijzonder dat die eer voor vrouwen is weggelegd.

Bijzonder vind ik ook dat niet beschreven wordt hoe de opstanding plaatsvond. Er wordt geen heftig drama beschreven. Johannes vertelt hoe Jezus in alle stilte Maria ontmoet. Later, als de discipelen maar weer zijn gaan vissen, staat er iemand op de oever. Hij heeft een vuurtje gemaakt en nodigt de discipelen uit om met Hem te ontbijten. Door wat Hij zegt en wat Hij doet, ontdekken ze: Het is de Heer!

Lukas vertelt over de Emmaüsgangers. Onderweg komt een vreemdeling (de opgestane Jezus) met hen oplopen, die niets blijkt te weten van de verschrikkelijke kruisiging van de afgelopen vrijdag. Pas als ze in Emmaus gearriveerd zijn en ze de Vreemdeling uitnodigen voor de avondmaaltijd, ontdekken ze bij het breken van het brood dat het Jezus is. We horen: 'Toen werden hun ogen geopend en zij herkenden Hem'.

Blijkbaar moet er iets gebeuren, voordat zij zien wie het is die met hen spreekt, met hen oploopt, hen uitnodigt voor de maaltijd. Zou dat ook met ons niet zo zijn? Dat onze ogen geopend moeten worden, voor wie Hij is? Niet ons verstand overtuigt ons, niet het wetenschappelijk bewijs, of wat anderen ons vertellen. Onze ogen moeten geopend worden. Om te zien wie Hij is. Ons hart moet open worden.

-KERKKLOK-

Om de liefde van Hem te ontvangen. We mogen er om vragen, met de woorden van een bekend lied: Geest van hierboven, léér ons geloven, hopen, liefhebben. Dan ontvangen we een onverwoestbare hoop voor ons leven, voor het heden en voor de toekomst. Een gezegend Pasen!

Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos

EEN GEBED OM ONTFERMING (gebeden op zondag 10 maart 2024)

Heer om vrede bidden wij, Uw vrede,
Om te beginnen dichtbij
In ons eigen hart, met de mensen om ons heen, dichtbij.
Bekeer ons felle hart, zongen we,
Zo vaak is onze mond te snel met spreken,
Zo vaak is ons hart niet in vrede en verspreiden wij die onvrede om ons heen,
In woord en daad. Vergeef ons Heer.

Dat we niet mopperen en slecht denken,
Maar genadig voor een ander zijn en liefdevol.
Dat we vredestichters mogen worden en zijn.
Om vredestichters bidden we, dichtbij en ver weg.
Zo vaak wint de sterkste het pleit,
zo vaak winnen de wapens, zo vaak triomfeert de leugen.
Geef vrede Heer, geef vrede,
Ontferm U over ons en onze wereld.

De aarde wacht zo lang,
Op U, de Koning van vrede
En gerechtigheid.
Wij hebben U nodig
Die rechtvaardig is, en ook barmhartig.
Heer, de toekomst is duister
En ons geloof zo klein.



Zie ons aan in ontferming,
Zie de wereld, de mensen aan in ontferming.
Als een hert dat verlangt naar water,
Zo verlangen wij naar U ,
naar het levend water van Uw Geest. Amen.

-KERKKLOK-

GELEZEN.....

Ik las een Blog over Verwondering van ons Gastelse gemeentelid Walter in 't Veld op zijn website <https://www.ecohoutkunst.nl>. Naast mooie dingen die hij maakt, schuilt er in hem ook een schrijver. Wellicht is zijn ervaring met spruitjes plukken herkenbaar voor sommige oudere (en jongere?) gemeenteleden
Graag deel ik die met U (op mijn verzoek, en met zijn toestemming)

Ch. Inkelaar

Blog 4: Verwondering (maart 11, 2024)

Tijdens onze wandelingen zien we dat er nog steeds veel water op de akkers staat. Inmiddels lijkt het iets 'droger' te worden maar toch, het is bijna niet voor te stellen dat op diezelfde grond over een aantal maanden weer allerlei gewassen groeien. We staan er niet altijd bij stil maar het is eigenlijk best wel bijzonder.

'Misschien komen er wel spruiten op te staan' bedacht ik mij en ik droomde heel even weg naar de tijd dat ik die groene bolletjes met de hand aan het plukken was bij een tuinder (voor de kenners: eerste en tweede pluk). Natuurlijk stond ik er toen niet bij stil dat handmatig spruiten plukken al snel volledig overgenomen zou worden door machines. Misschien moet ik toch eens wat vaker 'stil staan', er is veel om je over te verwonderen ook al lijkt het soms zo vanzelfsprekend. De natuur komt weer tot leven en de (technische) ontwikkelingen lijken nog lang niet tot stilstand te zijn gekomen. Het zou mooi zijn als die twee werelden van natuur en techniek wat dichterbij elkaar toe zouden groeien, dáár zou kunstmatige intelligentie voor ingezet moeten worden. Wie weet

Waar ik mij ook over verwonder én waar ik enorm van geniet is dat je van een eenvoudig stuk resthout een prachtige lamp kan maken. Een lamp met een 'verhaal' (en laat ik nou dol zijn op 'dingen' met een mooi verhaal). Een lamp waarvan het idee is ontstaan tijdens onze 'wandelgesprekken', een lamp die handmatig is gemaakt net zoals de spruiten die ik zo'n 45 jaar geleden handmatig plukte.

Ja, er is heel veel om ons over te verwonderen. En ook al vergeet ik het heel soms, als ik de vogels weer hoor fluiten weet ik dat ik de verwondering nog lang niet voorbij ben. Gelukkig niet!

-KERKKLOK-

VAN DE REDACTIE

Wat fijn dat de Dienstenvailing zo'n mooi bedrag heeft opgebracht! U kunt erover lezen in deze kerkkloeditie. Net als over de Sponsorfietstocht "als een lopend vuurtje" die met Pinksteren weer gaat plaatsvinden. Verder is er weer aantal mooie artikelen van Erna en een update van de Vertrouwenspersonen.

En dan komt Pasen eraan, het belangrijkste feest in onze christelijke kerk. U leest erover in de meditatie van onze predikant. Het zal wereldwijd worden gevierd, zij het niet alle landen even uitbundig, in tegendeel. Wat mogen wij ons toch gelukkig prijzen dat we in ons land in alle vrijheid en zonder bang te hoeven zijn voor aanslagen, bommen en raketten onze godsdienst mogen belijden!

Ik wens u gezegende Paasdagen.

De volgende inleverdatum voor de kopij is **15 mei**.

N. Blok

VREEMDELING ZONDER NCRV-GIDS

Waarom herkenden de Emmaüsgangers dat het Jezus was die met hen meeliep? En waarom kunnen wij Hem herkennen?

In april vorig jaar overleed cabaretier Paul van Vliet (1935-2023). Toevallig kwam ik een brief van hem tegen, geschreven aan God. Hierin schrijft Van Vliet over zijn strenge geloofsopvoeding en zijn vroege conclusie dat Hij niet zou bestaan. Met deze brief probeert Paul van Vliet opnieuw contact te leggen. Hij schrijft: 'We hoeven niet af te spreken dat ik U kan herkennen aan een rode roos in Uw knoopsgat of de NCRV-gids onder uw linkerarm. Ik zal weten dat U het bent als ik mij onvoorwaardelijk heb overgegeven en mijn eenzaamheid zal zijn verdwenen.'

God herkennen, in de persoon van Jezus, staat centraal in het verhaal over de Emmaüsgangers. Eigenlijk weten we niet zoveel over hen. Ze behoren tot de marge van Jezus 'volgelingen. Twee randfiguren die nu teleurgesteld weggaan van de plek waar het allemaal gebeurd is. De beloftes waren groot, maar nu komen ze van een koude kermis thuis. Ze zijn afgehaakt, zelfs de geruchten over een leeg graf kon hen niet vasthouden in Jeruzalem.

-KERKKLOK-

We kennen allemaal weleens het gevoel dat iets tegenvalt. Staat de Bijbel niet vol beloftes over ‘wie klopt op de deur zal worden opengedaan’ of ‘vraag het aan de Vader en het zal u gegeven worden’? Als een reactie dan uitblijft, hoe teleurgesteld zijn we dan? De brief van Paul van Vliet getuigt ook van dat proces.

En daar is opeens die Vreemdeling bij de Emmaüsgangers. Ook al zijn ze in wezen afgehaakt, hen wordt nog een keer al wandelend verteld wat die boeken van Mozes en de profeten nou eigenlijk te zeggen hebben. Jezus kiest er niet voor om direct naar zijn ‘inner circle’ terug te keren, maar Hij zoekt eerst deze twee buitenbeentjes op. Vol geduld legt Hij het allemaal nog een keer uit, aan deze twee die Hem wonderen hebben zien doen, zijn lessen uit eigen mond mochten horen, de geruchten over een leeg graf die hen bereikten. Als zij al twijfelen!

Zo wandelt Hij ook vol geduld met ons mee, zelfs als we Hem niet herkennen. Zelfs als we teleurgesteld zijn, de moed ons in de schoenen is gezakt en we twijfelen aan alles: Jezus wandelt naast ons. Vandaag de dag staan wij in plaats en in tijd verder weg van Jezus dan de twee Emmaüsgangers. Zij herkenden hem tweeduizend jaar geleden aan het breken van het brood, bij de avondmaaltijd. Zo zal wellicht ook bij ons het besef komen: hé...is dat Hem nou? Zie ik het nu goed? En dat u zult beseffen dat al die tijd uw hart brandde van verlangen. Dan... is er sowieso geen roos nodig in het knoopsgat, of een NCRV-gids onder de arm, om hem te herkennen.

(naar een tekst van Gerard Ekelmans, predikant in opleiding)

DE KERK OP DE KERMIS

Met een zelfgemaakte tekst over vrede, op de wijs van John Lennons ‘Give peace a chance’, doet dominee Gert Wijnstok mee aan de artiestenparade tijdens de jaarlijkse kermis in zijn dorp Bathmen. In de bomvolle zaal van het café is hij als zevende aan de beurt, na optredens van ‘Bassie en Adriaan’ en ‘Normaal’, of wie daarvoor door moeten gaan. Vol overtuiging zingt Wijnstok zijn liedje en na elk couplet zingt de zaal uit volle borst: *Give peace a chance!* ‘Geen gepreek, toch een statement’, vat de dominee zijn optreden samen.

De Bathmense kermis is een begrip, al meer dan 400 jaar. Het hele dorp loopt er voor uit. Voor Gert Wijnstok – sinds 2020 predikant in de

-KERKKLOK-

Overijsselse plaats – is het de tweede keer dat hij het meemaakt en hij treedt nu ook zelf op. Want dat past helemaal in de visie van deze Protestantse Gemeente: als de mensen niet naar de kerk komen, gaat de kerk naar de mensen toe.

Ook deze gemeente heeft te maken met een teruglopend ledental en het is moeilijk om nieuwe kerkenraadsleden te vinden. Daarom hebben ze het over een andere boeg gegooid en de verbinding met het dorp gezocht door zichzelf uit te nodigen bij organisaties en verenigingen. Er werd o.a. contact gelegd met de ondernemersvereniging, plattelandsjongeren, boeren, en de muziek- vereniging, om samen te kijken hoe ‘modern naoberschap’ vormgegeven zou kunnen worden. Daar wordt in het oosten van ons land het ‘elkaar met raad en daad bijstaan’ in een kleine gemeenschap mee bedoeld.

Wat heeft de kerk dan te bieden, bv. bij de plattelandsjongeren? ‘Wij organiseren feestjes’, zeiden ze zelf. ‘Besteden jullie ook aandacht aan vragen, die jongeren hebben?’ was de reactie van een kerkelijk werker. ‘Nee, maar het zou eigenlijk best mooi zijn als er een plek is waar je terecht kunt voor een goed gesprek.’



‘We vormen graag als het ware een stoet met alle mensen uit ons dorp’, zegt Gert Wijnstok. ‘De oude Bijbelse verhalen kunnen een nieuwe betekenis hebben voor het leven van nu, en antwoorden op

vragen waar mensen mee zitten. We zijn er als kerk om die verhalen verstaanbaar te maken, saamhorigheid te bieden en zo een vindplaats van geloof, hoop en liefde te kunnen zijn.’

Ze willen in Bathmen graag midden in de samenleving staan, en niet dat aparte groepje zijn dat op zondag ‘mysterieuze dingen doet’. Zoals zanger Stef Bos in zijn liedje ‘De weg’ zingt over het oude durven loslaten en nieuwe wegen inslaan. En dat je dan mooie dingen zult tegenkomen. Ze hebben er in de kerk vertrouwen in dat dat gaat gebeuren.

‘Het brengt nieuw elan. We zijn niet langer bezig met wat er allemaal niet lukt en met ons beklagen dat het een aflopende zaak is. Er is ontspannenheid gekomen. We hopen dat de hele gemeente in die beweging ‘van kerk naar buiten’ meegaat. Het gaat ons er niet om zoveel mogelijk mensen in de kerk te krijgen. Wel om onze plek in de samenleving te hebben, zoals elke vereniging of organisatie hier heeft’, zo wordt gezegd.

(naar een tekst van Mathilde Schouwstra)

-KERKKLOK-

LEUK IS ANDERS

In Bijbel en kerkgeschiedenis lijkt geloven een sombere bedoening. In deze tekst gaan we op zoek naar wat niet leuk maar wel doorslaggevend is voor een aantrekkelijke kerk.

Leuk en de Bijbel, dat zijn bepaald geen twee handen op één buik. Het woord 'leuk' komt in de meeste bijbelvertalingen niet eens voor. Alleen in de *Bijbel in Gewone Taal* komen we het woord twee keer tegen, maar dan is het juist helemaal niet leuk. Paulus schrijft aan de Korintiërs: 'Ik moet dus mijn werk doen, of ik het nu leuk vind of niet.' In zijn brief aan de Hebreeëen staat: 'Niemand vindt het leuk om straf te krijgen. Op het moment dat het gebeurt, brengt het verdriet. Maar als je leert van je straf, heb je daar veel voordeel van.'

Over lachen lees je ook maar heel weinig. In de Bijbel wordt meer uitgelachen dan gelachen. Jezus huilt wel, maar we lezen niet dat Hij lacht. Lachen was voor veel christelijke denkers een teken van lichtzinnigheid en een bedreiging voor een toegewijd leven. Een teken van dwaasheid.

Toch was het niet overal kommer en kwel in de kerk. Zo ontstond in de middeleeuwen de '*paaslach*'.

De dood kon worden uitgelachen, want die had het uiteindelijk niet gered. In de paasdienst was er ruimte voor een mop of een anekdote. Paus Clemens X maakte daar een einde aan. Het werd te leuk in de kerk. Ook de reformatie had niets met die moppencultuur. Toch zijn er ook nu predikanten die met Pasen een mop vertellen. Je mag de overwinning op de dood en de duivel immers met vrolijkheid vieren. Maar alles bij elkaar genomen, is het plaatje duidelijk. Voor de leuk, lachen en humor zoek je niet allereerst de kerk op.

Wat is voor jongeren de aantrekkingskracht van een kerk? Is dat een 'hippe' voorganger of een 'coole' jongerenwerker? Eigentijdse kerkdiensten met bv. een band in plaats van een orgel en veel sociale media in de viering? Nee, 'theologie light' trekt jongeren ook niet echt over de streep. Met het 'opleuken' van een kerkdienst kom je er niet. Er gaan juist stemmen op voor meer saaiheid in de kerk. Als de kerk een oefenplaats voor gelovig leven wil zijn, een plek waar mensen de navolging van Christus willen leren, dan gaat dat onherroepelijk gepaard met 'saai' oefeningen. Dan licht ineens het ouderwetse woord 'godsdienst- oefening' weer op. 'Oefenen bij het leven omwille van het

-KERKKLOK-

leven' zou je kunnen zeggen. Zeker daar waar de kerk pas aan de randen van het leven in beeld komt, op momenten waarop het leven niet leuk is. Bijvoorbeeld bij ziekte en de dood.

Veel wezenlijker dan een leuke kerk is een kerk waar echte vreugde voelbaar is. Een leuke kerk zonder werkelijke vreugde over het evangelie is niet toekomstbestendig. Je kunt wel zaken leuker maken, maar iets vreugdevoller maken gaat niet zo goed. Vreugde overkomt je. De missionaire beweging na Pinksteren kwam niet op gang uit plichtsbesef, maar vanuit een explosie van vreugde.

Daarom zit een vreugdeloze kerk veel dieper in het moeras dan een kerk waarin het niet altijd even leuk is. Kerken zouden vooral moeten kijken hoe het met hun vreugde gesteld is. Kunnen ze die stimuleren of (her)ontdekken? Als dat lukt, dan hoeft het vermoedelijk ook allemaal niet meer zo leuk te zijn. Vreugdevolle saaiheid, zou dat misschien iets kunnen zijn?

(naar een tekst van Sake Stoppels)

Hartelijke uitnodiging voor de SPONSORFIETSTOCHT “als een lopend vuurtje”



op maandag 20 mei 2024

Ook dit jaar houden we weer een sponsorfietstocht op tweede pinksterdag. Dit jaar hebben we weer de samenwerking gezocht met de ZWO-commissie van de Kruiskerk in Roosendaal, maar nu ook met de Rooms-katholieke parochies van Roosendaal en Oudenbosch/Oud-Gastel.

We fietsen weer door Halderberge, Roosendaal en omgeving op maandag 20 mei 2024, tweede pinksterdag.

U kunt kiezen uit meerdere kortere of langere afstanden. De routes zijn nog niet vastgesteld, maar denk aan afstanden van twintig tot vijftig kilometer. Er worden een aantal kerken opengesteld, maar we zijn ook weer welkom bij enkele gemeenteleden van de deelnemende gemeenten die bereid gevonden zijn om hun tuin open te stellen. U kunt daar dan iets nuttigen, even uitrusten, elkaar ontmoeten en gezellig kletsen natuurlijk. De opbrengst in Oudenbosch en Oud-Gastel gaat naar ons doel voor dit jaar, de bestrijding van de hongersnood in de Hoorn van Afrika.

-KERKKLOK-

Zoekt u zelf sponsors? Dat brengt het meeste op. Kunt u niet mee fietsen, maar wilt u wel sponsoren? Dat kan natuurlijk altijd! De minimale bijdrage om mee te doen is 7,50 euro. De opbrengst van de consumpties gaat ook naar de doelen.

We denken dat het op deze manier een hele gezellige dag kan worden, waarop we elkaar weer ontmoeten. Meestal vertrekken er een aantal mensen in groepjes. Maar U kunt ook zelf starten op de tijd, die u prettig vindt.

U kunt zich nu vast aanmelden! Meer details publiceren we op een later moment. Deelnemers krijgen uiteraard ook persoonlijk bericht. Houd de berichtgeving in de gaten!

Aanmelden kan bij Fred de Grunt, 06-16815889, fdgonl@gmail.com. Of bij Nel Kuijlen, 0165-512200, nelkuijlen@ziggo.nl.

GA OP TWEDE PINKSTERDAG WEER OP FIETSAVONTUUR IN HALDERBERGE EN ROSENDAAAL!

DIENSTENVEILING VAN 8 MAART JL.: DE OPBRENGST.

Afgelopen 8 maart was het dan zover, de Dienstenveiling! Een supergezellige avond met in totaal 33 diensten om te veilen. Wat een happening, mede een succes door onze veilingmeester Ben van Es. Hij weet het wel tegen een goed bod te verkopen.



Tevens dank aan een ieder die deze avond geholpen heeft: alle ZWO commissieleden: ieder met een eigen taak, maar ook aan Jolanda van Eekelen. Zij zorgde voor een stukje entertainment, dank dat je op relatief kort termijn dit wilde doen.

Maar vooral dank aan alle gemeenteleden van Gastel & Kruisland en Oudenbosch. Door jullie gulle biedingen en gaven is deze avond een enorm succes geworden.

De opbrengst voor Het project van de ZWO-commissie: De Hoorn van Afrika is ruim € 1.750, --. En ruim 80% van het geld is al binnen, waarvoor dank!

De ZWO-commissie

-KERKKLOK-

EEN UP-DATE VAN DE VERTROUWENSPERSONEN

In de pers verschijnen artikelen over misstanden bij o.a. WNL en NPO Sport.

Het is alweer een jaar geleden, dat wij, Ingrid Smolders en Baptist Snoek, ons presenteerden als vertrouwenspersoon voor de gemeente Oudenbosch en de gemeente Oud Gastel & Kruisland.



Het is stil geweest sindsdien. Dat kan een goed bericht zijn, waarbij opgemerkt zij dat een vertrouwenspersoon bijna per definitie achter de schermen werkt.

Berichten zoals in de eerste regel zijn niet in de pers verschenen als het Oudenbosch, Oud Gastel en Kruisland betreft. Nu zijn laatstgenoemden wat andere entiteiten, maar dat maakt het gevoel van onbehagen en miskennis niet anders wanneer sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

Wij hebben afgelopen week met beide kerkenraden gesproken, wij hebben onze inbreng in het afgelopen jaar besproken en we hebben – gevraagd, maar ook ongevraagd – aanbevelingen gedaan. Het is goed om te merken dat de urgentie voor dit precaire onderwerp ook binnen de kerkenraad gevoeld wordt en waarnaar ook gehandeld is/wordt. Wij delen u dit alles mede om te laten weten dat wij als vertrouwenspersonen niet stil zitten.

Tijden veranderen, zeden veranderen, mensen veranderen. #MeToo heeft de mindset van veel mensen veranderd. Wat tot voor een aantal jaren ogenschijnlijk acceptabel was, is dat nu niet meer. Dat besef dringt meer en meer door.

Indien dat een onbehagen oproept, is het goed om daar over te praten. Zwijgen is nooit een oplossing gebleken. Wij zijn er voor om u daarbij zo goed mogelijk ter zijde te staan.

Ingrid Smolders
Baptist Snoek

-KERKKLOK-

DE GELOOFSBELIJDENIS

gevat in 12 gedichten van Nel Benschop, deel 5:

.....onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle.....

Die ene naam staat daar met rood geschreven:
naam ven een heiden, vlak bij Jezus' naam;
Pilatus, beeld van lafheid, eigenwaan,
hij, die de dood verkoos boven het leven.

Maar op die plaats zouden ook onze namen
in bloedend rood geschreven kunnen staan:
wij vonden óók geen schuld in Hem, maar gaan
zomin vrijuit als wie Zijn dood beamen.

En Hij, Die neergedaald is in de diepste holen
van dood en angst en godverlatenheid
gooide Zijn naam te grabbel voor wie lijdt.
Diep buigt ons hoofd onder Zijn vuur'ge kolen...



Voor al uw zolder-, garage-,
huis- en schuur ruimingen
tegen zeer scherpe prijzen en
condities.

Betrouwbaar en 100%
discreet!

besaruimingen@gmail.com

Bert de Bruin

-KERKKLOK-



OUDEHOLLANDS TAFELGEBED

(17^e EEUW)

ICK DOE MIJN HANDJES
SAMEN

ICK DOE MIJN OOGHJES
DICHT

EN BID DAT
NA HET
AMEN

MIJN GEHACKBAL
ER NOG LIGT.

LÉVI WEEMOEDT



-KERKKLOK-

NIEUWS UIT OUDENBOSCH



NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING VAN 4 JANUARI 2024

om 20:00 uur in de Pastorije.

1.Opening:

Michel opent de vergadering met een gebed uit het blad Petrus: "Op de drempel", wat prachtig aansloot bij de drempel van het nieuwe jaar.

2.Inbreng gemeenteleden: geen inbreng deze keer

3.Vaststellen notulen van: notulen van 5 december 2023 werden goedgekeurd en ondertekend.

4.Actiepuntenlijst:

Nog steeds vacatures diaconie, inclusief een penningmeester, en kerkenraad. Ook zijn we op zoek naar nieuwe beheerders voor de Pastorije. De mogelijkheid voor nieuwe kussens voor op de kerkstoelen wordt nog onderzocht

5.Postlijst: Er zijn 3 condoleancebrieven verstuurd

6.Pastoraat: We stonden stil bij de zieken in de gemeente

7.Nieuw ingekomenen: 2 gezinnen ontvangen een pakketje

8.Eredienst: We zochten een goede datum voor herbevestiging en afscheid van kerkenraadsleden. Ook het doel voor de collecte in de Basiliek 21 jan. kwam aan bod.

9.Jeugdwerk: De Herdertjestocht in Oud-Gastel op 23 december was goed, helaas was er weinig animo vanuit Oudenbosch.

-KERKKLOK-

10. Mededelingen diaconie:

1. De diaconie werkt aan een beleggingsstatuut, we wachten op goedkeuring..
2. Het collecterooster wat Nel Blok altijd in de kerkklok zet gaat indien nodig gepaard met uitleg over onbekende doelen.

11. Mededelingen kerkrentmeesters:

1. De actie Kerkbalans gaat 12 januari weer van start, 24 januari is de inleverdatum. We hopen op goede resultaten.
2. Cees Ampt is bezig met de overdracht van zijn werkzaamheden en de daarbij behorende stukken.
3. Michel gaat vanwege zijn drukke werkzaamheden stoppen bij de KRM, Janny tekent gelukkig nog een periode bij

12. Beleggingsstatuut: De diaconie is er mee bezig, De KRM overdenken nog wat te doen met de uitnodiging van Dhr. Flach en Dhr. Wildschut.

13. Nieuwsbrief januari: De nieuwsbrief werd goedgekeurd.

14. Vastleggen vergaderdata 2024: Data werden besproken we krijgen ze nog toegestuurd via de mail.

15. Datum volgende vergadering:

De volgende vergadering is op D.V. 1 februari 2024, waarbij Bienenke de opening voor ons zal verzorgen. (Moderamenoverleg op 30 januari a.s.)

16. Rondvraag: geen vragen

16. Sluiting: Tot slot zingen we met elkaar Gezang 293 alle verzen (Wat de toekomst brengen moge).

Notulist: Corrie Groothoff

-KERKKLOK-

NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING VAN 1 FEBRUARI 2024 OM 20:00 UUR IN DE PASTORIJE.

1.Opening:

Bieneke opent de vergadering met het lezen van de volgende teksten: Psalm 118: 1-5, 15-17 en 29. Een lofzang! We zagen een plaatje van de beschermende hand en de uitgestrekte hand van God. en ging voor in gebed.

2.Inbreng gemeenteleden: Kees v/d Kruijk vertelde ons dat de actie Kerkbalans 2024 het mooie bedrag van ruim € 55.000, = heeft opgebracht.

3.Vaststellen notulen: De notulen van 4 januari 2024 werden goedgekeurd en ondertekend.

4.Actiepuntenlijst:

Nog steeds vacatures diaconie inclusief een penningmeester en kerkenraad. Ook zoeken we nog nieuwe beheerders voor de Pastorije. De mogelijkheid voor nieuwe kussens voor op de kerkstoelen kwam weer ter sprake.

5.Postlijst: geen bijzonderheden

6.Pastoraat: Actuele zaken werden besproken.

7.Nieuw ingekomenen: 2 stuks. We denken aan een nieuw- ingekomenen avond op D.V. 28 februari 2024, al dan niet voorafgegaan van een gezamenlijke maaltijd.

8.Eredienst: De herbevestiging en afscheid van kerkenraadsleden hopen we te houden op 25 februari a.s.

9.Jeugdwerk: Het project voor de 40 dagentijd komt uit het blad Petrus (Bible Basics) en op Palmzondag wordt tijdens de dienst een bijbehorend werkje gemaakt.

-KERKKLOK-

10. Mededelingen diaconie:

1. De begroting 2024 van de diaconie is goedgekeurd door het CCBB
2. We overlegden met de kerkenraad over de paasattenties
3. De 1^e helft van de lening aan de Tiny Church werd op onze rekening teruggestort

11. Mededelingen kerkrentmeesters:

De kerkrentmeesters moeten nog vergaderen dus momenteel nog geen bijzonderheden.

12. Nieuwsbrief februari: De nieuwsbrief werd goedgekeurd.

13. Datum volgende vergadering:

De volgende vergadering is op D.V. 14 maart 2024 waarbij Hanneke de opening voor ons zal verzorgen (moderamenoverleg op 12 maart a.s.)

14. Rondvraag: geen vragen

15. Sluiting: Tot slot zongen we met elkaar Lied 246B: 1, 5 en 7.

Notulist: Corrie Groothoff

BLOEMENGROET

- | | |
|----------|--|
| 4 febr. | Mw. v.d. Burgh-in 't Veld (groet van de gemeente) |
| 11 febr. | Dhr. en mw. Blom (groet van de gemeente) |
| 18 febr. | Dhr. en mw. Mandemaker (groet van de gemeente)
Mw. Kabel (groet van de gemeente) |
| 25 febr. | Michel Kriekaard (afscheid kerkrentmeester)
Janny v.d. Kruijk (herbevestiging)
Fam. Ampt (groet van de gemeente) |
| 3 mrt. | Hans de Gruyter (van harte beterschap)
Fred de Grunt (van harte beterschap) |
| 10 mrt. | Mw. Heidinga (van harte beterschap) |
| 17 mrt. | Mw. Kuik (bemoediging en groet)
Inge en Michel Kriekaard (12 ½ jaar getrouwd op 16 maart) |

-KERKKLOK-

PERSONALIA

Uitgeschreven:

Dhr. S. Brommeijer, Meidoornstraat 4, Oudenbosch

Fam. Eland, Esdoornlaan 8, Bosschenhoofd

Mevr. N.A.J. Boekraad-Hooglander, Vossenbergh 2, Oudenbosch

Voorkeursgemeente:

Mevr. J. Kamp-den Braber, Chirurgijnslaan 1, Oudenbosch

(heeft aangegeven weer bij Dinteloord te willen horen).

Overleden:

Dhr. F.H. Dijkstra, Zeggeveen 2, Oudenbosch {overleden op 25-1-2024}

Nieuw ingekomen:

Dhr. en Mevr. Brouwer, Everzwijnstraat 14, Rucphen

Dhr. R.N. Konings, Everzwijnstraat 13, Rucphen

Verhuisd:

Mevr. J.M. Heij, St. Bernaertstraat 25, Oudenbosch, naar Noviciaatlaan 3, Oudenbosch

Dhr. T.H. Verhoeven, Hogestraat 4, Bosschenhoofd, naar Dinteloord

Voorkeurslid opgeheven:

Mevr. L. van Boven, Zellebergen 185, Oudenbosch {Was eerst als voorkeurslid bij Zevenbergen ingeschreven maar heeft aangegeven toch bij onze gemeente te willen horen.}

Ingeschreven:

Mevr. P. Buitendijk, Wilhelminstraat 2, Bosschenhoofd

Dhr. en mevr. Stam, Zellebergen 53, Oudenbosch

-KERKKLOK-

ACTIE KERKBALANS

In januari 2024 is in onze gemeente de Actie Kerkbalans gehouden.

Tot op heden zijn de toezegde bedragen ongeveer 2% hoger dan die van vorig jaar en dat komt neer op ongeveer €58.000,--
We verwachten nog enkele toezeggingen binnen te krijgen.

Het is verheugend voor onze gemeente om te constateren dat we dit jaar een stijging mogen zien.

Het College van Kerkrentmeesters bedankt dan ook alle leden van onze gemeente hartelijk voor de financiële steun.

Ook veel dank aan alle kerkbalanslopers voor hun onmisbare inzet.

De kerkrentmeesters

BEHEER PASTORIJE

We zijn heel blij dat met ingang van 1 mei 2024 Günter en Gerda Boekwijt het beheerdersstokje over zullen nemen van de huidige beheerders Gerda en Marius van der Beek. Wij wensen hen veel succes bij deze taak en we hebben er alle vertrouwen in dat zij deze met verve zullen vervullen. Hieronder een foto van hen, zodat u alvast een beeld bij hen hebt.



-KERKKLOK-

DIACONALE COLLECTEN OUDENBOSCH

Datum	Omschrijving	Bedrag
3-12-2023	KIA Kinderen in de knel	€ 110,00
10-12-2023	Vakantieweek West-Brabant	€ 1.100,00
17-12-2023	Hoorn van Afrika	€ 120,00
24-12-2023	PKN Kinderen en jongeren	€ 180,00
25-12-2023	KIA Kinderen in de knel	€ 135,00
8-12-2023	Zellebergen Hoorn van Afrika	€ 84,20
31-12-2023	Noodhulp Oekraïne	€ 130,00
7-1-2024	Schuldhelpmaatje.nl Nederlands Vlaams	€ 190,00
14-1-2024	Bijbelgenootschap	€ 155,00
28-1-2024	MAF Flying for life	€ 210,00
4-2-2024	Werelddiaconaat - Bangladesh	€ 175,00
11-2-2024	Stichting Bootvluchteling	€ 200,00
18-2-2024	De Hoorn van Afrika	€ 210,00
25-2-2024	Alpha Nederland	€ 200,00
Eindtotaal		€ 3.199,20

Bovenstaande bedragen zijn inclusief een aanvulling door de diaconie.

De diaconie bedankt iedereen voor de gedane donaties!

COLLECTEN

	eerste	tweede	uitgang
31 maart	Tear Fund	Kerkbeheer	Groot onderhoud
7 april	Gevangenezorg	Kerkbeheer	Groot onderhoud
14 april	Open Doors	Kerkbeheer	Groot onderhoud
21 april	Stg. Bootvluchteling	Kerkbeheer	Groot onderhoud
28 april	Noodhulp Oekraïne	Kerkbeheer	Groot Onderhoud
5 mei	De Hoorn van Afrika	Kerkbeheer	Groot onderhoud
12 mei	Operatie Mobilisatie	Kerkbeheer	Groot onderhoud

-KERKKLOK-

VERJAARDAGSKALENDER (75+)

5 april	Mw. W. Haadsma-de Pijper
6 april	Mw. C. Joosen-van de Kreeke
9 april	Mw. M.J.C. Key-Helderman
10 april	Dhr. K. Kleijn
15 april	Dhr. M.V. Heidinga
19 april	Dhr. A.A. de Bruin R. Penning
23 april	Mw. G.M. de Groot-Labeur
24 april	Mw. R. van Ravenstein
25 april	Dhr. R.H. Flikweert
27 april	Dhr. M.J. van der Beek
28 april	Mw. M.A. van der Velden-Janse van Mantegem
1 mei	Mw. R. Penning-Hoogerboord
7 mei	Mw. S. Zuidam-Plooster
12 mei	Dhr. A. Bosman
18 mei	Mw. R.H. Otto-Brouwer



-KERKKLOK-

NIEUWS UIT GASTEL & KRUISLAND

VERKORTE NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING OP 22 JANUARI 2022.

Lenie heet ons allemaal welkom en zegt; dat ze het fijn vond dat wij allemaal aanwezig waren bij de 1^{ste} avond van de week van het gebed in onze kerk.

NOTULEN EN VERKORTE NOTULEN

De notulen en de verkorte notulen van 11 december 2023 worden goedgekeurd en getekend.

INGEKOMEN POST EN MAIL

Woord en Dienst januari 2024

Krant van Noah's Ark

Mail van Harpiste Regina Ederveen

Bedankje van Rotia Valley en van de Stichting Werkgroep Vakantieweek Zuid – West-Brabant voor de ontvangen financiële bijdrage.

PASTORAAT

Er is pastoraal overleg geweest met de ouderlingen, alles is besproken.

DIACONIE

Na overleg wordt de nieuwe Paaskaars met het wasreliëf “de Levensboom” besteld. De levensboom heeft in de bijbel meerdere symbolische functies. De christelijke Openbaring van Johannes noemt “een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”, een heilige stad Jeruzalem die vanuit de hemel neerdaalt. In het midden van de stad stond een levensboom. In Bijbelboek Spreuken staat de boom centraal voor Wijsheid.

Het is de bedoeling dat de Paasgroeten voor de gevangenen zondag 4 februari 2024 worden geschreven, zodat ze op tijd verzonden kunnen worden.

Helaas zijn de beide diaconieën van Oudenbosch en Oud Gastel dit jaar niet in de gelegenheid om de sobere maaltijd te organiseren, er is dus een beroep gedaan op de RK Parochie van Oudenbosch om die taak dit jaar op zich te nemen. We wachten nog op antwoord.

De vakantie week op Hydepark is van 6 t/m 13 april.

-KERKKLOK-

Er zijn 3 personen uit onze gemeente die interesse hebben in deze week en we hopen dat ze alle drie mee mogen.

KERKRENTMEESTERS

Er is een nieuw kerkconcept geïntroduceerd zodat je via iDeal of met de QR-code kan betalen.

Het orgel doet het weer maar moet wel nagekeken worden. Binnenkort komt de leverancier langs om te kijken of er een upgrade gedaan kan worden.

Er is bij Greenchoise een 3-jarig contract afgesloten voor gas en elektra. Het dak wordt, zodra het wat beter weer wordt, gerepareerd.

Het plan is om de lampen in de kerk te vervangen voor ledlampen.

De monumentenwacht komt 23 januari om het gebouw te controleren.

Ook de leiding van de KND wil graag dat er internet/wifi beschikbaar komt.

Dat zou fijn zijn, vooral voor de wat grotere kinderen. Kees gaat informeren wat dat ongeveer gaat kosten.

EVALUATIE KERKDIENTEN

25/12 Kerstmis; het was een mooie dienst, vooral het optreden van een aantal leden van het Protestantse Kerkkoor van Oudenbosch werd positief ontvangen.

31/12 Oudejaarsdienst; omdat Oudjaar op zondag viel, was er om 10.30 uur een kerkdienst. Apart, maar vooral voor de KND was het fijn omdat die in die dienst konden terugkijken op het afgelopen jaar. Alles bij elkaar was het een fijne dienst.

Lenie sluit af met het lied "breng ons samen" van Sela.

N.Kuijlen

BLOEMENGROET

11 febr Mevr. A.L.M. Langeweg – de Ruijter (verj)
 Mevr. A.R. Kardux - Sniijders (verj)

25 febr Dhr. T.M. de Jong (verj)

10 Mrt Dhr. A.M. Paauwe (verj)
 Dhr. H. de Gruyter (Beterschap)



-KERKKLOK-

COLLECTEN

De **eerste collecte** is voor Kerkbeheer.

De derde **collecte** bij de dienst van half 11 is voor "Hoorn van Afrika"
Bij de dienst van 9 uur blijft het de bloesemcollecte voor Eredienst en pastoraat.

De **tweede collecte** heeft steeds een wisselende bestemming:

24 Mrt	Missionair Nederland (PKN)
31 Mrt	Wereld Diaconaat Colombia (KIA)
7 April	Hart voor Kinderen
14 April	Zending Rwanda (KIA)
21 April	Fonds begraafplaats
28 April	Noodhulp Oekraïne (KIA)
5 Mei	Leger des Heils
9 Mei	Orgelfonds
12 Mei	Voedselbank
19 Mei	Hart voor kinderen
26 Mei	Zending Bangladesh (KIA)



GROENE KERK- vervolg

Met trots kunnen we melden dat de energiezuinige LED-verlichting inmiddels al is aangebracht in de lampen in de kerkruimte.

Kerkrentmeester Kees heeft bewezen geen hoogtevrees te hebben, maar zijn moed kan misschien ook verklaard worden doordat hij werd bijgestaan door een charmante assistente.

Zo geven we nu slechts 10% uit van het oorspronkelijke bedrag aan verlichting in de kerk!

Het groene team heeft in de tussentijd waardevolle uitbreiding gekregen in de persoon van Corry Brouwers, zij vertegenwoordigt de kosters. Fijn om te merken dat er meegedacht wordt op het gebied van inkoop en schoonmaak. Dat is heel waardevol en bemoedigend.

Zo zijn we nu dus met 4 personen en een zeer betrokken meedenker op afstand.

-KERKKLOK-

We hebben allereerst de afgelopen periode de dienstverlening van de ZWO de aandacht gegeven, die het verdiende. Deze was zeer succesvol en is afgerond met een prachtig resultaat voor de Hoorn van Afrika. Nu wil het groene team weer verder gaan.

We kregen via Tearfund mooie webinars aangeboden, die we u als lezer van de Kerkklok niet willen onthouden:

Op 10 april "Er is leven na de groei" door Paul Schenderling & Elbert Smelt via <https://www.truetickets.nl/tearfund>

Op 22 april "Wat je wél kunt doen" door Alfred Slomp & Elbert Smelt via <https://www.truetickets.nl/tearfund>

Beide lezingen zijn van 20.00 – 21.30 uur online te volgen voor een vriendenprijsje. Als u donateur wordt, is deelname gratis, met zelfs een boek erbij over het onderwerp.

We horen graag uw mening over de webinars!

Namens het groene team Angelien, Arjan, Corrie en Mieke

KERKELIJK BUREAU

Opbrengst collecten

Datum	Extra collecte	Kerkbeheer	Extra collecte	Bloesemcollecte voor eredienst en pastoraat	Hoorn van Afrika
04-02-2024	Artsen zonder Grenzen	33,60	39,80		31,80
11-02-2024	Kerk in Actie / Noodhulp Griekenland	31,20	36,80	25,20	
18-02-2024	Leger des Heils	26,30	29,20		23,80
25-02-2024	Edukans	27,40	32,00	25,40	

Hartelijk dank voor al uw gaven!

Uitgeschreven

Mevr. A. Moerland, Veerkensweg 89, 4751 CR Oud Gastel

-KERKKLOK-

PAASCOLLECTE

Bij deze kerkklok wordt u traditiegetrouw weer uitgenodigd voor de Paascollecte die wordt gehouden voor het pastoraat in onze eigen gemeente. Dit kunt u op 2 manieren doen, via de QR-code of door een bedrag zelf over te maken naar onderstaand rekeningnummer t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gastel en Kruisland. (van de leden waarvan een mailadres bekend is wordt een verzoek per mail gestuurd).



Paascollecte

Hierbij wordt u uitgenodigd voor uw bijdrage voor de Paascollecte



Scan de QR-code met de camera van uw smartphone of QR-reader,

-KERKKLOK-

of

Om het bedrag zelf over te kunnen maken, kunnen deze gegevens worden gebruikt:

Rekeningnummer: NL71 RABO 0373 7240 63

Betalingskenmerk: 1100 1008 1805 0424

Neem voor uitleg of toelichting contact op met de medewerkers van het kerkelijk bureau.

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

ACTIE KERKBALANS 2024

De vorige maand is in onze gemeente de Actie Kerkbalans gehouden. Tot op heden zijn de toegezegde bedragen iets lager dan die van vorig jaar maar we hopen nog enkele toezeggingen te ontvangen.

Het is fijn voor onze gemeente om te constateren dat we dit jaar maar een beperkte daling in het bedrag van de toezeggingen mogen zien. Het College van Kerkrentmeesters bedankt dan ook alle leden van onze gemeente die voor dit jaar een toezegging hebben gedaan.

Ook dank aan alle kerkbalanslopers voor hun onmisbare inzet.



-KERKKLOK-

BANKREKENINGNUMMERS KERKRENTMEESTERS EN DIACONIE

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS OUDENBOSCH

Bankrekeningnr.: NL29RABO0373726953
t.n.v. Protestantse Gemeente Oudenbosch

DIACONIE OUDENBOSCH

Bankrekeningnr.: NL60RABO0373738714
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oudenbosch

=====

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS GASTEL & KRUISLAND

Bankrekeningnr. NL71 RABO 0373 7240 63
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland

DIACONIE GASTEL & KRUISLAND

Bankrekeningnr. NL94 RABO 0373 7381 02
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gastel en Kruisland



-KERKKLOK-



verzinkerij
west brabant



zink, dé bescherming tegen roest!



Blauwe Hoefweg 11
4731 DK Oudenbosch

T +31 (0)165 31 34 50
F +31 (0)165 31 77 77
www.verzinkerijwestbrabant.nl



Voor al uw zolder-, garage-,
huis- en schuur ruimingen
tegen zeer scherpe prijzen en
condities.

Betrouwbaar en 100%
discreet!

besaruimingen@gmail.com

Bert de Bruin

-KERKKLOK-

snijbloemen • boeketten • grote sortering kamerplanten • tuinplanten •
pottariën • decoratieartikelen



Monica

Bloemisterij / Tuincentrum

HET ADRES VOOR AL
UW BLOEMWERK

Bloemisterij / Tuincentrum Monica

René en Katinka Cappetijn

Nieuwlandweg 2 - Oudenbosch

tel: 0165 - 312908 - fax: 0165 - 322829 - e-mail: r.cappetijn@hetnet.nl



LUXE BAKKERIJ
NAGELKERKE
voor het lekkerste brood

Fenkelstraat 33
Tel. 330013

-KERKKLOK-

DE EREDIENST

OUDENBOSCH

31 maart	9.00 uur	Ds. H.J. Inkelaar, Pasen, m.m.v. het kerkkoor
7 april	10.30 uur	Ds. H.J. Inkelaar
14 april	9.00 uur	Ds. Ch. Inkelaar-de Mos
21 april	10.30 uur	Ds. H.J. Inkelaar
28 april	9.00 uur	Ds. P. de Nooij, Den Haag
5 mei	10.30 uur	Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, viering H.A.
9 mei		Gezamenlijke dienst, zie Oud-Gastel
12 mei	9.00 uur	Ds. H.J. Inkelaar
19 mei	10.30 uur	Ds. H.J. Inkelaar, Pinksteren, m.m.v. het kerkkoor

GASTEL EN KRUISLAND

31 maart	10.30 uur	Ds. H.J. Inkelaar, Pasen, m.m.v. Walter in 't Veld, gitaar en zang
7 april	9.00 uur	Ds. H.J. Inkelaar, koffie drinken
14 april	10.30 uur	Ds. Ch. Inkelaar-de Mos
21 april	9.00 uur	Ds. H.J. Inkelaar
28 april	10.30 uur	Ds. P. de Nooij, Den Haag
5 mei	9.00 uur	Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, viering H.A., koffie drinken
9 mei	10.00 uur	Ds. C. Nieuwenhuis, Hemelvaartsdag, Gezamenlijke dienst
12 mei	10.30 uur	Ds. H.J. Inkelaar
19 mei	10.30 uur	Ds. H.J. Inkelaar, Pinksteren