



Protestantse Gemeenten Gastel & Kruisland en Oudenbosch c.a.

LITURGIE VOOR DE INTERNETKERKDIENT
OP ZONDAG 6 JUNI 2021
AANVANG: 9.00 UUR IN OUDENBOSCH
KERKDIENT OM 10.30 UUR IN OUD GASTEL

ORGELSPEL

MEDEDELINGEN DOOR DE OUDERLING VAN DIENST

ZINGEN: Psalm 68: 7 en 9

7 God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
Zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

9 God is de bron, de klare wel,
springader voor heel Israël,
uit Hem vloeit louter zegen.
Zijn lof ontspringt als een fontein,
zijn volk zal louter vreugde zijn,
komend van allerwege.
God, onze sterke bondgenoot,
toon ons uw macht, uw krachten
groot;
Gij zult uw stad gedenken.
Vorsten van verre bieden Hem
terwille van Jeruzalem
hun eerbied, hun geschenken.

BEMOEDIGING EN GROET

ZINGEN: Lied 695

1 Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

2 Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

4 Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5 Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

GEBED

LEZING: Galaten 5: 1 en 13-26

¹Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

¹³Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, ¹⁴want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'

¹⁵Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. ¹⁶Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. ¹⁷Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. ¹⁸Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. ¹⁹Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, ²⁰afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, ²¹afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.

²²Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, ²³zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. ²⁴Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. ²⁵Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. ²⁶Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.

ZINGEN: Lied 841: 1 en 2

1 Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd - uit;

2 geloof om veel te geven,
te geven honderd - in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

VERKONDIGING

ZINGEN: EL 289: 1, 2 en 3

1. Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
heel de schepping zingt zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

2. Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.

3. Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen, God zij glorie,
uit het graf is opgestaan.
Door het brood -dit is mijn lichaam –
door de wijn -dit is mijn bloed –
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

INLEIDING HEILIG AVONDMAAL

ZINGEN: Lied 377: 1, 2, 3, 4 en 5

1 Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf u gaf voor mij -
O Lam van God, ik kom.

2 Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid -
O Lam van God, ik kom.

3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt,
O Lam van God, ik kom.

4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij.
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij -
O Lam van God, ik kom.

5 Zoals ik ben, in U te zijn,
en Gij in mij, in brood en wijn;
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn
O Lam van God, ik kom.

BROOD EN WIJN

ZINGEN: EL 290 / Lied 389

1 Het brood dat ons voor ogen staat
en zich geduldig breken laat,
is uw gedaante, lieve Heer,
Gij daalt als manna in ons neer.

2 De beker die de ronde doet,
het is de omloop van uw bloed,
het spreekt van een geheimenis,
uw hartslag die ons leven is.

3 Uw bloed, het raakt de lippen aan,
de deurposten van ons bestaan,
de dood gaat aan ons hart voorbij,
o Lam van God, U loven wij.

4 Gij die een broodhuis voor ons zijt,
een wijngaard die het hart verblijdt,
Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,
Gijzelf zijt onze overvloed.

DANKGEBED, VOORBEDEN, ONZE VADER

SLOTLIED: EL 382: 1 en 3

1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
Heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
Dat het licht overwint.

3 Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
Heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
Dat het licht overwint.

ZEGEN

BEAAMD MET: Lied 415: 3

3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Voorganger: **Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos**

Ouderling van dienst Oudenbosch: **Gert-Jan Roth**

Lector Oudenbosch: **Hanneke van der Vossen**

Ouderling van dienst Gastel/Kruisland: **Wilma Welten**

Lector Gastel/Kruisland: **Erna Wijnants**

Organist: **Ger Blok**

Beeld en geluid:

Michel Kriekaard en Jan Pieter Snickers