



Protestantse Gemeenten Gastel & Kruisland en Oudenbosch c.a.

LITURGIE VOOR DE INTERNETKERKDIENST OP ZONDAG 18 JULI 2021 AANVANG: 9.00 UUR IN OUD GASTEL 10.30 UUR IN OUDENBOSCH

ORGELSPEL

WELKOM EN MEDEDELINGEN DOOR DE OUDERLING VAN DIENST

ZINGEN: Lied 281: 1 en 4

1 Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

4 Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

BEMOEDIGING EN GROET

ZINGEN: Lied 281: 9 en 10

9 Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan:
Amen. Halleluja!

10 Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!

GEBED OM ONTFERMING,

LOFLIED: Lied 305

1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Viert de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

GEBED OM DE GEEST

1^E LEZING: Psalm 85, vertaling Huub Oosterhuis

*Gij hebt uw land begenadigd
ons leven ten goede gekeerd
onze schande bedekt
onze schuld weggedragen,
getemd het vuur van uw hartstocht.*

*Gij keerde U om naar ons toe
Gij legde uw argwaan af.
Roep ons opnieuw tot leven
geef ons vaart, naar U toe.
Liefde, herstel ons in ere.*

*Buig ons toe naar elkaar
keer onze trage harten
dat wij zonder wantrouwen
ieder mens tegemoet gaan
open en vredelievend.*

*Laat zo de wereld worden:
kussen van ontferming en trouw
zoenen van recht en vrede –
vrede een zaad in de aarde
gerechtigheid zon aan de hemel.*

*Overvloed staat op de akker
regen valt op zijn tijd,
vruchten dragen de bomen
rozen dragen de rozen:
in zo'n land wil je zijn.*

ZINGEN: Psalm 85: 3

3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de Here die ons zegent met zijn goed.

2^E LEZING: Marcus 12: 1 t/m 11

¹Hij begon tegen hen te spreken in gelijkenissen: 'Een man legde een wijngaard aan en omheinde die. Hij groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en ging op reis. ²Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst van hen te ontvangen; ³maar ze grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. ⁴Daarna stuurde hij een andere knecht naar hen toe, die ze in het gezicht sloegen en vernederden.

⁵Hij stuurde nog een derde, die ze doodden, en nog vele anderen; sommigen werden door de wijnbouwers mishandeld en anderen werden door hen gedood.

⁶Ten slotte was alleen nog zijn geliefde zoon over; die stuurde hij als laatste naar hen toe, met de gedachte: Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben.

⁷Maar de wijnbouwers zeiden tegen elkaar: "Dat is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden, dan is de erfenis van ons." ⁸Ze grepen hem vast en doodden hem en gooiden zijn lichaam buiten de wijngaard. ⁹Wat zal de eigenaar van de wijngaard daarna doen? Hij zal zelf komen om de wijnbouwers om te brengen en hij zal de wijngaard aan anderen geven. ¹⁰Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen:

"De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.

¹¹Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien."

ZINGEN: Psalm 118: 8

8 De steen, die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, werd tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God zelf gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heren hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen. Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

VERKONDIGING

ZINGEN: Lied 345 (een klein credo)

1 Gij hebt uw woord gegeven
nog voor ik U iets vroeg,
dat is voor heel mijn leven,
ja voor de dood genoeg.
Uw woord is daad, o Vader,
werd brood in de woestijn,
werd mens en is mij nader
dan wie mijn naasten zijn.

2 Nu ik U heb gegeven
mijn woord op deze dag,
geef dat met heel mijn leven
ik daarvoor instaan mag,
dat ik het in mijn daden
waarmaak aan iedereen.
Maak zichtbaar uw genade
door mij en om mij heen.

3 God, die uw woord gegeven,
uw Zoon gezonden hebt
en naar zijn beeld het leven
van wie U kent herschept,-
wees door uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.

**DANKGEBED, VOORBEDEN, STIL GEBED
EN GEZAMENLIJK GEBEDEN 'ONZE VADER'**

SLOTLIED: Lied 418: 3 en 4

3 Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

4 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geweest.

ZEGEN,

BEANTWOORD MET: Lied 415: 3

3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

INZAMELING VAN DE GAVEN BIJ DE UITGANG

Voorganger: **Ds. P. Taselaar, Ridderkerk**

Ouderling van dienst Oudenbosch: **Elivia Jongerius**

Lector: **Hanneke van der Vossen**

Ouderling van dienst Gastel/Kruisland: **Kees Brouwers**

Lector: **Mieke de Ruiter**

Organist: **Ger Blok**

Beeld en geluid:

Michel Kriekaard en Jan Pieter Snickers