



Protestantse Gemeenten Gastel & Kruisland en Oudenbosch c.a.

LITURGIE VOOR DE INTERNETKERKDIENT
OP ZONDAG 20 JUNI 2021
AANVANG: 9.00 UUR IN OUDENBOSCH
KERKDIENT OM 10.30 UUR IN OUD GASTEL

ORGELSPEL

WELKOM EN MEDEDELINGEN DOOR DE OUDERLING VAN DIENST

VOORBEREIDING

AANVANGSLIED: Lied 107: 1 en 13

1 Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie door Hem bevrijd
uit ongestreken streken,
naar huis wordt heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

13 Hun vege levens spaart Hij,
de golven maakt Hij stil.
Het stormgeweld bedaart Hij,
het voegt zich naar zijn wil.
Scheepsvolk, heradem weer,
gij kunt aan rust u laven
en dankt nu God de Heer,
Hij leidt u naar de haven.

STIL GEBED, BEMOEDIGING EN GROET

ZINGEN: Evangelische Liedbundel 150: 1, 2 en 3

1
Ruis, o Godsstroom der genade
in gemeent' en huis en hart!
Laat in U gezond zich baden,
wat gebogen gaat door smart!
Stroom, o Heil'ge Geest, terneder
op het uitgedroogde land;
en de bloemen bloeien weder,
haast verwelkt door zonnebrand.

2
Laat het uit Gods hemel stromen
in de kerken overal!
Van uw nederdaling dromen
moede harten zonder tal.
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,
kracht, die zielen opwaarts tilt,
brengt uw ruisen, die 't verlangen
als een heilig lied doortrilt.

3

Komt, gij dorstigen, hier drinken
uit die milde heilfontein!

Laat uw ziel in 't stof niet zinken,
maar in haar gereinigd zijn.

Laat U door haar golven dragen
tot waar liefde nooit verkoelt,
waar de kust der aardse dagen
door Gods vreugde wordt omspoeld.

GEBED OM ONTFERMING

LOFLIED: Lied 413: 1, 2 en 3

1 Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2 Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, Ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe!

3 Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan-
laat ons niet verloren gaan.

GEBED OM DE GEEST

KINDEREN NAAR NEVENDIENST, KAARS WORDT AANGESTOKEN

DIENST VAN HET WOORD

1^E LEZING: Job 30: 15-26, Job 38:

15. *Verschrikkingen storten zich over me uit, mijn eer wordt weggevaagd als door de wind, als een wolk vervliegt mijn aanzien.*
16. *Nu stroomt het leven uit mij weg, ik ontsnap niet meer aan mijn ellende.*
17. *'s Nachts jaagt hij helse pijnen door mijn botten, het bloed in mijn aderen komt niet tot rust.*
18. *Hij rukt met geweld aan mijn kled, omklemt mij met de kraag van mijn mantel.*

19. *Hij heeft me neergesmeten in het slijk en ik ben als stof, als as geworden.*
20. *Ik roep u om hulp, maar u antwoordt niet; ik sta voor u, maar u wilt mij niet zien.*
21. *U bent wreed voor mij geworden, met al uw kracht hebt u zich tegen mij gekeerd.*
22. *U tilt me op en laat me rijden op de wind, uw woedende storm schudt mij heen en weer.*
23. *Ja, ik weet dat u mij naar de dood drijft, naar het huis van samenkomst voor alle levenden.*
24. *Maar keert men zich tegen een mens in nood, wanneer hij, de ondergang nabij, om hulp roept?*
25. *Heb ik niet gehuild om wie in nood verkeerde? Had ik geen medelijden met de behoeftige?*
26. *Ik hoopte op het goede, maar het kwade kwam, het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan.*
27. *Heel mijn binnenste is in beroering, ik ken geen rust; ik zie slechts dagen van ellende naderen.*

Job 38: 1 *En de HEER antwoordde Job vanuit een storm.*

ZINGEN: Lied 69: 4 en 5

4 Tot U, o Heer, tot U is mijn gebed,
 hoor mij en kom mij met uw hulp te stade;
 ik smee U om een stonde van genade,
 ik heb mijn hart, mijn hoop op U gezet.
 Houd mij dan vast en wees mij toegedaan,
 antwoord mij, Heer, Gij wilt mij immers helpen.
 Wend U tot mij, zie mij barmhartig aan,
 laat mij niet door het water overstelpen.

5 Verberg uw aangezicht niet voor uw knecht,
 bang is het mij te moede, houd mij staande.
 Gij kent mijn smaad, mijn schande en mijn schaamte,
 spreek over hen die mij benauwen recht!
 Nergens is troost en nergens medelij!
 Gal is mijn spijs, azijn krijg ik te drinken.
 Kom nader, Heer, en maak mijn leven vrij
 dat mij het hart niet gans en al ontzinke.

2^E LEZING: Marcus 4: 35-41

35. *Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: 'Laten we het meer oversteken.'*
36. *Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op.*
37. *Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan.*
38. *Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: 'Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?'*
39. *Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: 'Zwijg! Wees stil!' De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust.*
40. *Hij zei tegen hen: 'Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?'*
41. *Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: 'Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?'*

ZINGEN: Lied 352: 1, 2, 5 en 7

1 Jezus, Meester aller dingen,
Woord van God van den beginne,
in het lot der stervelingen
brengt Gij tekenen tot stand.

2 Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donkere nachten
en 't gevaar dat wij niet achten:
richt U op en strek uw hand!

5 Gij hebt, uit de dood verrezen,
't boos getij terecht gewezen,
en het water zal U vrezen,
't water brengt ons weer aan land.

7 Zend uw adem, wend de steven,
dat uw schepelingen leven
door uw goede Geest gedreven
met het loflied in de mond!

VERKONDIGING – *Als het stormt in je leven*

ZINGEN: Evangelische Liedbundel 187:1 en 2

1. 't Scheepke onder Jezus' hoede
Met zijn kruisvlag hoog in top
Neemt als arke der verlossing
Allen, die in nood zijn, op
Al staat de zee ook hol en hoog
En zweept de storm ons voort
Wij hebben 's Vaders Zoon aan
boord
En 't veilig strand voor oog

2. Zon, bestraal het kleine scheepje
Winden, stuwt het zacht vooruit
Golven, draagt het naar de verten
Waar Gods einder zich ontsluit
Dat nooit 't geloof bezwijken moog'
God houdt zich aan zijn woord.
Wij hebben 's vaders Zoon aan
boord
En 't veilig strand voor oog

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

DANKGEBED, VOORBEDEN, STIL GEBED, 'ONZE VADER'

SLOTLIED: Lied 939: 1, 2 en 3

1 Op u alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en
nacht
leid mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

2 U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verzezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.

3 Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

WEGZENDING EN ZEGEN

BEANTWOORD MET: Lied 415: 3

3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

INZAMELING VAN DE GAVEN BIJ DE UITGANG

Voorganger: **Ds. Leo van der Eijk, Zwijndrecht**

Ouderling van dienst Oudenbosch: **Hanneke van der Vossen**
Lector Oudenbosch: **Aad-Jan van der Ven**

Ouderling van dienst Gastel/Kruisland: **Lenie in 't Veld**
Lector Gastel/Kruisland: **Rob Hanssens**

Organist: **Ger Blok**

Beeld en geluid:
Michel Kriekaard en Jan Pieter Snickers