



Protestantse Gemeenten Gastel & Kruisland en Oudenbosch c.a.

LITURGIE VOOR DE INTERNETKERKDIENST
OP ZONDAG 29 AUGUSTUS 2021
AANVANG: 10.30 UUR IN OUDENBOSCH
9.00 UUR DIENST IN OUD GASTEL

ORGELSPEL

WELKOM EN MEDEDELINGEN DOOR DE OUDERLING VAN DIENST

ZINGEN: Psalm 77: 4 en 6

4 God, op wat Gij eens verrichtte,
wil ik mijn betrouwen stichten.
Wat Gij eens gedaan hebt is
steeds in mijn gedachtenis.
Heel de wereld zag uw sterkte,
zag de wonderen die Gij werkte,
toen Gij, groot in heiligheid,
Jakobs volk hebt uitgeleid.

6 God, uw pad was door de golven.
Wateren hebben het bedolven
en uw voetspoor uitgewist:
geen die nog uw treden gist.
Maar Gij gaf een goed geleide
aan het volk dat Gij bevrijdde:
Mozes' en Aärons hand
voerde 't in een veilig land.

BEMOEDIGING EN GROET

ZINGEN: Lied 984: 1, 2 en 3

1 Gezegend die de wereld scheidt,
de dag uit nacht tot leven wekt,
het licht der zon roept en de maan,
de sterren om op wacht te staan.

2 Gezegend die de aarde maakt,
de grenzen van de zee bewaakt,
ontluiken doet het jonge groen,
de kleurenpracht van elk seizoen.

3 Gezegend die een woonplaats maakt
voor wat beweegt en ademhaalt,
de dieren in het vrije veld,
de vogels in hun zingend spel.

GEBED OM ONTFERMING

ZINGEN: Lied 984: 4, 5 en 6

4 Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en moed
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.

5 Gezegend zijt gij om uw Woord
dat ons tot vrede heeft bekoord,
tot leven dat van lijden weet
en liefde die geen einde heeft.

6 Gezegend zijt gij om de Geest
die van de aanvang is geweest:
de adem die ons gaande houdt
en in het eind in U behoudt.

GEBED VOOR HET OPENEN VAN DE SCHRIFT

(Kinderen gaan naar hun nevendienst)

1E LEZING: 1 Koningen 19: 1-8

Elia op de Horeb

19¹Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. ²Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: 'De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.' ³Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter ⁴en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: 'Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.' ⁵Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: 'Word wakker en eet wat.' ⁶Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder de struik liggen. ⁷Maar de engel van de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: 'Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.'

ZINGEN: Lied 381: 1, 4 en 6

1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

4 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drink mij met uw brood en wijn.

6 U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

2E LEZING: Johannes 6: 41-59

⁴¹De Joden begonnen te protesteren omdat hij zei dat hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald. ⁴²'Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en moeder zijn? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald?' ⁴³Jezus zei: 'Ik hoor u bezwaren maken. ⁴⁴Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. ⁴⁵Het staat geschreven in de Profeten: "Zij zullen allemaal door God onderricht worden." Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij. ⁴⁶Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft – alleen hij die van God komt, heeft hem gezien. ⁴⁷Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft, heeft eeuwig leven. ⁴⁸Ik ben het brood dat leven geeft. ⁴⁹Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. ⁵⁰Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet. ⁵¹Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam. ⁵²Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren: 'Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven!' ⁵³Daarop zei Jezus: 'Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. ⁵⁴Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. ⁵⁵Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. ⁵⁶Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. ⁵⁷De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij. ⁵⁸Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven.' ⁵⁹Dit alles zei hij in de synagoge van Kafarnaüm toen hij daar onderricht gaf.

Zingen: Lied 531: 1 en 3

1 Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,-
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

3 Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, - het eeuwig leven.

VERKONDIGING

ZINGEN: Lied 835

1 Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

2 Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.

3 Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

4 In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

VOORBEDEN, STIL GEBED EN ONZE VADER

SLOTЛИED: Lied 838: 1 en 2

1 O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2 Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

ZEGEN

BEANTWOORD MET: Lied 418: 2

2 Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.

INZAMELING VAN DE GAVEN BIJ DE UITGANG

Voorganger: Hette van der Leeuw, Almere

Ouderling van dienst Oudenbosch: Elivia Jongerius

Lector: Arja van Dongen

Ouderling van dienst Gastel/Kruisland: Lenie in 't Veld

Lector: Nelleke Loch

Organist: Ger Blok

Beeld en geluid:

Michel Kriekaard en Jan Pieter Snickers