

Beste Harm-Jan, Charlotte, Jedidja, Lenore en Niek, alsmede gemeenteleden in de kerk, Pastorijschap en thuis.

Na het officiële gedeelte van deze mooie losmakingsdienst mag ik nu een korte inleiding geven op de gene wat we informeel nog voor jou Harm-Jan in petto hebben. Het neemt niet al te veel tijd in beslag want we weten dat jij niet van al die poes pas houdt en het graag gewoon wil houden. Dus zal ik niet te breedvoerig worden.

Een ding wil ik graag naar voren halen en dat is het volgende. Ik heb jou trachten te typeren en dit gevonden in een slogan die we de laatste tijd veel op de tv horen. En die slogan zegt het volgende:

“ALS JE MAAR LANG GENOEG GEWOON DOET DAN WORD JE VANZELF BIJZONDER”.

We denken als gemeenten met elkaar dat dit jou uit en te na typeert. Een gewone, op gelijke hoogte met ons staande pastor/predikant en dat maakt jou voor ons allen zo bijzonder.

Meer zeg ik er niet over daar dit voor zichzelf spreekt en het je neerzet als een aimabel, bijzonder goed, eenvoudig en lief mens en mens zoals God het bedoeld heeft.

Het hart hier tegen de achtermuur is gemaakt als teken van jouw liefde naar de gemeenten en onze liefde naar jou symboliseert dat eveneens heel mooi.

Maar daar zal Ina van Eekelen straks verder iets over vertellen.

Ik geef nu eerst graag het woord aan Gertjan Roth als voorzitter van de kerkenraad van Oudenbosch. Die jou op zijn eigen ludieke wijze zal toespreken.

#### *Bijdrage van Gertjan*

Ik geef nu graag als laatste het woord aan Ina van Eekelen als voorzitter van zowel de kerkenraad alsmede van het college van kerkrentmeesters van Oud-Gastel/Kruisland, de gemeente waar jij Harm-Jan als hoofdpredikant al zolang, 29 jaren, je pastorale zorg en exegetische woorden aan gegeven hebt en niet te vergeten op de 2<sup>de</sup> plaats ook aan ons hier in Oudenbosch. Daar zijn we jou heel dankbaar voor. Maar Ina zal daar verder over vertellen.

#### *De toespraak van Ina.*

Dank je Ina voor deze mooie woorden. We zijn hierbij aan het einde van dit informele deel gekomen en ik wil jou vragen Harm-Jan om achter de liturgietafel plaats te nemen, zodat we je allemaal met gepaste afstand nog even in de ogen mogen kijken met een blik van dank voor wie jij voor de beide gemeenten bent geweest en altijd zal blijven. Het liefst zouden we je de hand schudden of misschien ook wel een stevige hug willen geven, maar dat kan nu niet. Gelukkig nemen we nog geen afscheid van je en zal je nu als gemeentelid binnen ons kerkelijk leven verder functioneren.

We beloven je dat als andere betere tijden weer komen en die komen er, al duurt dat misschien wel even, wij je alsnog in een informeel samen zijn met eenieder, je kinderen, familie en vrienden en niet in het laatst wij als gemeenteleden graag nog een soort van receptie, gezellig samen zijn willen aanbieden. Maar dat hoor je t.z.t. als dat weer kan.

Bedankt Piet Gouw en Ina van Eekelen voor het ontwerp en opmaak van het hart.  
Bedankt aan iedereen van beide gemeenten die ik niet genoemd heb. Voor alle inzet achter de schermen die er weer geweest is. Goed en fijn dat we zo als gemeenten met elkaar mogen optrekken als eenheid in Christus.