

Beste Harm-Jan,

Zojuist hebben we met z'n allen jouw afscheidsdienst beleefd en nu is het emeritaat begonnen. Hartelijk gefeliciteerd!

Als we even terugkijken op jouw loopbaan, dan kunnen we 3 fasen onderscheiden, nl

Groei, bloei en doei

Deze 3 gelden trouwens voor elk beroep. Het maakt niet uit of je dominee bent, timmerman, loodgieter of ... en vul zelf het vak maar in dat je in gedachten hebt.

Ina heeft het straks nog over "groei en bloei", maar voor jou is nu eerst de fase DOEI aan de orde!

Ondanks de strenge coronaregels willen we daar een bescheiden invulling aan te geven.

Bij velen van ons rijst nu de vraag hoe jij, Harm Jan, het nieuwe hoofdstuk van je levensboek gaat invullen. Je hebt daar zelf natuurlijk al over nagedacht en binnenkort zullen wij dat ook wel merken.

Aan mensen die net met pensioen zijn, wordt nogal eens gevraagd om actief mee te gaan doen met allerlei zaken.

Kijk uit dat je niet overal gelijk JA op zegt, want dan zit je binnen de kortste keren tot over je oren in het werk!

Om dit duidelijk te maken, ga ik een gedicht voorlezen.

Er staat boven: "omdat ik niets meer heb te doen"

Het gedicht bestaat uit 6 coupletten. Willen jullie mij helpen door de laatste zin van elk couplet hardop uit te spreken? Het gaat dan steeds om dezelfde zin: "omdat ik niets meer heb te doen". Ook de kijkers thuis kunnen hieraan meedoen!