

Beste Harm-Jan,

Daar zitten we dan, ik had nooit gedacht, na ons eerste gesprek in jullie studentenappartement, dat ik jou na 29 jaar toe zou spreken vanwege je emeritaat in de eerste gemeente waar je ooit met Charlotte samen begonnen bent. Wat een lange tijd ben je hier in deze gemeenten aan het werk geweest! Vele gezinnen heb je leren kennen en je bent met hen in mooie maar ook in moeilijke tijden op pad gegaan. Maar het allerliefste wat je deed was toch wel studeren, iets in de bijbel heel diep uitzoeken en dat overbrengen op de mensen door middel van een preek of bijv. je favoriet: een leerhuis, je staat dan in vuur en vlam.

Niet voor niets schreef je een proefschrift over 1 Korinthiërs 1-4 ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid. Een aantal van ons waren aanwezig tijdens je openbare verdediging van dat proefschrift in Tilburg in 2010.

Harm-Jan veel gemeenteleden zeggen dat Je bent gegroeid in al die jaren, en groeien is kunnen leven met onzekerheden, naar anderen toe gaan zonder vooroordelen om te delen, maar ook te geven en te ontvangen. Liefhebben zonder te eisen, kiezen voor datgene wat mensen mens maakt. Open staan voor jezelf, voor de ander, voor de wereld, een evenwicht vinden tussen uitersten. Mensen ontmoeten van oog tot oog en van hart tot hart, zoeken samen, maar ook soms alleen en blijven geloven en vertrouwen op de Here God, jezelf en de ander. Daarbij moest ik denken aan het Hebreeuwse woord DABAR dat woord en daad betekent. Dat heb jij al die tijd gedaan, de daad bij het woord gevoegd en het naar de mensen toegebracht en wel op heel veel verschillende manieren. Je bent niet verheven boven de mensen op de preekstoel, je spreekt niet over de mensen heen, maar echt tegen hen over de dingen die ze meemaken en er gebeuren in de wereld. Daarbij steek je mensen vaak weer een hart onder de riem.

Ook speelde je wel eens voor herder tijdens de kerst, en van een verkleedpartij in de kerk was je ook niet bang. Zodoende bleef hetgeen je vertelde ook wel hangen bij de mensen.

Een mannenontbijt introduceerde je in Gastel, dat sloeg zo aan bij een aantal mannen dat er zelfs één was die zijn vakantie wat uitstelde om er toch maar bij te kunnen zijn!!

Menigeen denkt ook terug aan de kloosterweekeinden die jullie samen met een aantal gemeenteleden organiseerden en jij altijd op de zaterdagavond een kwis tevoorschijn toverde. Hoe de uitkomst ook was, het bracht altijd grote hilariteit teweeg. Had je de antwoorden wel of niet bij de hand? Lagen ze nog op je bureau thuis? Ach..... je wist de antwoorden misschien ook wel uit het blote hoofd! Er waren ook jaren dat je ons dan op de zondagmorgen in de lange gangen van het klooster wekte met een prachtig lied.

Naast al die interesse in de bijbel ben je ook heel sportief. Hardlopen is een hobby van je. Je kunt daar erg van genieten, behalve als je in het bos in de morgen hondenbezitters tegen komt met loslopende honden. Je kunt het geloven of niet Harm-Jan, maar een hond heeft gelijk door dat jij niet zo'n fan van hen bent. Tijdens een push-up en je laag aan de grond bent, komen ze graag even contact zoeken, zo laag, ben je op hun terrein, maar ze horen en zien dan gelijk aan jou hoe de vlag erbij hangt.

Daarnaast bedien je de gemeenten graag op de fiets, in regen, wind en zonneschijn, het maakt niet uit. Tegenwoordig zie je nogal eens wat jongeren op de fiets met een telefoon in

de hand. Harm Jan werd door een gemeentelid betrappt met een boek in de hand, al lezende trapte hij er lustig op los. Of het spannend was of interessant? We zullen het nooit weten!

Toen Charlotte kwam met een verzoek om met een hart eens iets te doen in november leek ons dat wel wat om dat vandaag te doen. Een hart dat hebben we allemaal, de één wat groter dan de ander. Maar God heeft denk ik het allergrootste van en voor ons allemaal. Jou hart klopt al bijna 29 jaar voor de combinatie Gastel, Kruisland en Oudenbosch, waarbij je grootste taak in Gastel en Kruisland lag. Je bent integer en bescheiden. Je koos vandaag om de liturgische kleur groen te gebruiken want het was niets bijzonders vandaag, geen bevestiging of zoiets. Maar de kleur groen staat ook voor hoop en toekomst. Daarom koos ik voor het groene mos waarmee het houten hart omgeven is, het toont aan hoe groot en beschermend dat hart is. Hoeveel liefde dat hart heeft voor eenieder die op je pad komt.

Laatst zei iemand als je met emeritaat gaat ben je gekomen in de herfst van je leven. Deze tijd van het jaar zitten we in de herfst en als je rondkijkt bijvoorbeeld in het bos en de tuinen zie je prachtige kleuren die lopen van groen naar oranje, rood, bruin enz. Dus de herfst in je leven is zo gek nog niet, het is genieten van alles wat niet meer hoeft, maar wel mag! Dat heb ik getracht in dit bloemstuk tot uiting te brengen. De takken met kangoeroepootjes aan de zijkant geven samen met de blaadjes van de groene takken de gemeenteleden aan van beide gemeenten. Chrysanten voeren de boventoon in dit stuk en staan voor eerlijkheid en vriendschap die we van elkaar mogen ontvangen. Maar ook voor gezondheid en geluk wat wij jou de komende tijd heel veel toewensen. Voor een aantal bloemen evenzo de hedra heb ik gekozen voor een drietal. Zo ook de grote chrysanten bovenin. Zij staan voor de Vader, de Zoon en de Heilige geest. Die ons altijd en jou hopelijk verder begeleiden in ons leven. En waar wij zeker op mogen vertrouwen.

Op zo'n dag als vandaag Harm-Jan waarbij jij met emeritaat gaat willen mensen graag hun waardering uitspreken voor alles wat je gedaan hebt. Nu met corona is dat wat moeilijk omdat persoonlijk te doen. Dus ik hoop dat je ook al wat post gekregen hebt en misschien nog krijgt! We zullen je nog heel vaak zien gelukkig, want je gaat straks nog wel het één en ander doen in de gemeenten, zoals Charlotte af en toe vervangen om voor te gaan en het leerhuis over Nehemia blijft deze winter ook nog verder gaan en wie weet wat er volgend jaar komt? Toch willen we de tijd dat je in de combinatie in dienst was afsluiten met een cadeau. Daarbij wensen we je nog een hele mooie tijd om te studeren en van alles te doen wat je graag doet.

Uit goede bron heb ik vernomen dat je opzoek bent naar een sportievere fiets. Weet je dat die er ook zijn met een accu?..... Ik ken je goed genoeg om te weten dat je daar nog niet aan wilt, maar het is niet verkeerd om op deze leeftijd te leren er mee om te gaan zodat je er later gebruik van kunt maken. Denk er maar eens over na.

Daarnaast heb je een mooi boek gelezen over Florence en wil je daar graag samen met Charlotte eens heen als de tijd het toelaat.

Zonder dat de gemeenteleden iets wisten over jou wensen is er geld voor een cadeau bij een gebracht en je kunt straks dus zelf kiezen waar je het aan gaat besteden.

Ik wil je dan ook vragen een kaart met het te besteden bedrag uit deze envelop te halen.

I.v.E