

Beste (gemeente)leden,

Aan het bestaan van een heel bijzondere creatieve club binnen onze kerkelijke gemeente komt een eind

Met Kerstmis 2003 hebben Lenie van Marion en ik (Tineke van Es) de start gemaakt met de oprichting van een creatieve groep binnen onze kerkelijke gemeente onder de naam "De Woestijnroos".

Na gebed en de vraag om toestemming aan de kerkenraad hebben we de mogelijkheid gekregen deze creatieve groep te starten in de consistorie achter de kerk. Na de opening van de Pastorije in 2009 hebben we vanaf die tijd gebruik mogen maken van ons prachtige activiteitencentrum.

We zijn begonnen met een kleine groep vrouwen vanuit de kerkelijke gemeente en enkele buitenstaanders. Het is vanaf het begin een succesformule gebleken. De groep groeide in de loop van de tijd naar 18 tot 20 mensen, die éénmaal per maand op de laatste woensdag samen kwamen.

Al die jaren hebben we op hele bijzondere, wonderlijke manieren creatieve spullen mogen ontvangen en als alles door onze handen ging, zijn we van verwondering helemaal stil geworden. Stil voor Hem, stil voor onze God.

Daarom was het een activiteit die zelfvoorzienend is geweest en waarbij er geen geldelijke inleg nodig was door de deelnemers. We zijn ook erg dankbaar dat we alle jaren de ondersteuning mochten ervaren van de kerkrentmeesters voor het gebruik van de Pastorije en de consistorie en van de diaconie daar waar dit eventueel nodig was.

Heel dankbaar zijn we al de jaren geweest met de hulp van onze assistenten, Klaarke Voet, Lenie Keijzer, Janny van der Kruijk, Angeline de Regt, want zonder hen hadden we deze creatieve groep niet kunnen verwezenlijken.

Als leidinggevende aan deze activiteit moet ik helaas ervaren dat de jaren aan het fysieke deel van mijn leven beginnen te knagen. Ik wil niet doorgaan tot het helemaal niet meer gaat, maar er bijtijds, voordat dit zou gebeuren, mee te stoppen.

Uiteraard heb ik dit besluit genomen na ampele overwegingen mijnerzijds en in overleg met het kerkelijk bestuur en de assistenten van de creagroep en wel met ingang van 27 november a.s. Dankbaar mogen we terug kijken op 21 geweldig mooie jaren van creatieve hoogstandjes en fijne ontmoetingen met elkaar.

Tineke van Es